

Soldatenverhalen Margraten

Werkboekje Voortgezet Onderwijs



Wat leren deze verhalen ons over oorlog?

Namen:

Opdracht 1

Gebruik de **plattegrond** hieronder. Maak deze compleet. Schrijf de volgende woorden op de juiste plekken in de plattegrond:

Amerikaanse vlag – Muren der Vermisten – Toren met kapel – Beeld van Treurende Vrouw



Opdracht 2

Gebruik hiervoor de verhalen op het **geplastificeerde blaadje**.

Zoek de graven van de 3 soldaten die op dat blaadje staan. Soldaat gevonden? Vul dan steeds de ontbrekende woorden in op de **streepjes** hieronder.

Tip: lees de verhalen goed en gebruik de informatie die je kunt zien op het graf.

Soldaat 1: _____

Soldaat 2: _____

Soldaat 3: _____

Opdracht 3

Maak de vragen a t/m c.

- a. Jullie hebben bij de vorige opdracht zelf 3 soldaten bezocht. Stel je voor dat jullie school het graf van 1 van de 3 soldaten mag **adopter**en. Welke soldaat zouden jullie dan kiezen om te adopteren?

Schrijf de naam van deze soldaat hier op:

Waarom zouden jullie voor deze soldaat kiezen? Leg dat hieronder uit:

- b. Kijk nog eens goed naar de leeftijden van de 3 soldaten die jullie hebben bezocht.

Welke soldaat was het **oudste**? Schrijf de naam + leeftijd op:

Welke soldaat was het **jongste**? Schrijf de naam + leeftijd op:

Hoeveel jaar verschilt de leeftijd van de **jongste soldaat** met jullie eigen leeftijden op dit moment?

- c. Stel dat jullie 1 van de 3 soldaten een vraag kunnen stellen over zijn ervaringen tijdens de oorlog en/of op de dag dat hij sneuvelde. Wat zouden jullie dan willen vragen?

Naam soldaat:

Vraag:

Eerder klaar? Maak dan deze opdracht ook.

Opdracht 4

Hoe denken jullie als groepje over de volgende **stellingen**? Zet kruisjes bij jullie mening:

Stellingen:	Helemaal mee eens	Beetje mee eens	Beetje mee oneens	Helemaal mee oneens
1. De soldaten die we vandaag hebben bezocht waren allemaal helden.				
2. Deze begraafplaats zou Amerikaans grondgebied moeten worden (dat is het nu officieel niet).				
3. Nederland moet de kosten betalen voor Amerikaanse nabestaanden die hier een gesneuveld familielid willen bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan de vliegtickets en het hotel.				
4. Als een soldaat doodgaat die zelf kinderen heeft is dat erger dan als een soldaat doodgaat die zelf geen kinderen heeft.				
5. Duitse militaire begraafplaatsen moeten net zo goed onderhouden worden als deze begraafplaats.				
6. Door het bezoek aan deze begraafplaats leer je beter beseffen hoe belangrijk vrijheid is.				

Einde opdrachten